



Het is alweer enige tijd geleden dat Robert Boerman geschreven heeft over de ontwikkelingen van de stichting Eco Lodge(ic). Hoogste tijd voor een update over de stand van zaken, want hoe is het eigenlijk met de stichting, de plannen, GEET, toekomst, etc? Allemaal vragen die de afgelopen tijd bij Robert zijn binnen gekomen, maar tot op heden nog niet zijn beantwoord om de doodeenvoudige reden dat juist die zaken zoveel tijd in beslag namen. Vandaar, tijd voor een update.

SAMEN-werken is de enige weg

Sinds de oprichting van stichting Eco Lodge(ic) in 2005 heeft de stichting zich kunnen verheugen in ruime belangstelling. Dit was voornamelijk te wijten aan de plannen en ideeën die de stichting destijds op papier heeft gezet. De reden voor alle plannen was omdat ik het bestaande systeem al jaren meer dan beu was en daar verandering in wilde aanbrengen, maar hoe? Hoe turn ik het bestaande systeem van OVER-LEVEN om in SAMEN-LEVEN? Geen eenvoudige opgave want het gros van de mensen draait op een onbewust programma, ingegeven door televisie en reclame. Hun mening is de mening van de media en vaak is men niet in staat een eigen mening te vormen. We zijn verworden tot machines die op reclame software draaien en geen idee hebben wat er nog meer mogelijk is. Vooral niet over alternatieven, want die worden in de media zorgvuldig belachelijk gemaakt. Biologisch eten is onzin en diepvriesvoer is oké want daar zitten meer vitamines in. Ja ja, dat geloof ik ook wel, maar eenieder die zelf nadenkt en niet klakkeloos alles voor waar aanneemt, moet toegeven dat we er met z'n allen een grote puinhoop van gemaakt hebben. We vliegen van hot naar her, eten over het algemeen alleen maar troep en medicijnen en zijn met z'n allen knettergek aan het worden. Of worden we knettergek gemaakt? Worden we door de media op dusdanig wij-

ze gemanipuleerd dat we het zelf niet meer in de gaten hebben? Als dat zo is, dan wordt het de hoogste tijd om eens wat actie te ondernemen en de mensen gewoon de verandering te laten zien. ZIEN is immers geloven. Vandaar dat ik samen met enkele vrienden in 2005 de stichting Eco Lodge(ic) heb opgericht dat als Ecologische Kenniscentrum voor Educatie en Onderzoek dienst zou moeten gaan doen. Plannen werden gemaakt en uitgevoerd en uiteindelijk liet de Brummense gemeenteraad begin 2008 weten achter de plannen van de stichting te staan en kon er een begin gemaakt worden met het plan 'Educatieve Tuinen' dat de stichting op 1,5 hectare grond wilde realiseren. Echter, op het moment dat de eerste schop in de grond gezet kon worden, gaf de persoon, die de kar betreffende dit project zou trekken, er de brui aan met als gevolg dat het tuinproject op de startstreep een vroegtijdige dood stierf. Na dik twee jaar van voorbereidingen was het opeens einde oefening. Shit, en nu? Het tuinproject mag dan voorlopig in de ijskast beland zijn maar dat wil niet zeggen dat ik in de ijskast moet gaan zitten. Mensen die mij goed kennen, weten dat ik niet iemand ben die bij de pakken neer gaat zitten. Oké, na het verliezen van het plan en de 1,5 hectare grond was de frustratie behoorlijk groot maar aan de andere kant was er daardoor meer ruimte gekomen voor het tweede pro-

ject dat de stichting inmiddels in het leven geroepen had: Eco Lodge(ic) Technologies. Deze technische afdeling van de stichting zou zich onder andere bezig gaan houden met alternatieve vormen van energievoorziening, rioolvervangende technieken, alternatieve bouwmethodes, etc. Na de tegenvaller van het tuinproject kon dit technische project na een forse donatie begin 2008 gestart worden. Een bedrijfsruimte werd gehuurd en ingericht en het onderzoek kon beginnen. In eerste instantie richtte het onderzoek op de GEET Fuel Processor, daarnaast zou er onderzoek gedaan worden naar waterstofcellen en andere alternatieve methodes om energie op te wekken.

Paul Pantone

Aleerder schreef ik in *Frontier Magazine* over deze uitvinding van de Amerikaanse uitvinder Paul Pantone en de belevenissen die hij de afgelopen 30 jaar heeft meegemaakt. Met behulp van een GEET Fuel Processor zou het mogelijk zijn om een conventionele verbrandingsmotor op een mengsel van water en benzine te laten lopen. Zelfs op koffie, frisdrank of augurkensap zou de motor volgens de uitvinder moeten kunnen draaien, hetgeen wereldwijd door diverse onderzoekers is aangetoond. Natuurlijk stuit een dergelijke uitvinding op veel weerstand en aangezien de gemiddelde burger dusdanig is



geprogrammeerd dat een auto niet op water kan rijden, gelooft dus niemand dat het kan. En daarom werd de uitvinder van de GEET Fuel Processor, Paul Pantone, in 2005 voor gek verklaard en in een gekkenhuis opgesloten. Alleen maar omdat hij claimde dat hij een verbrandingsmotor op water kan laten lopen. Alsof we in de middeleeuwen leven en weer heksen gaan verbranden. Om een kort verhaal lang te maken, Pantone werd erin geluid en eind 2005 in het Utah State Hospital opgesloten. Vergeet 'Hospital' en vervang dit door 'Guantanamo Bay', aldus de woorden van de uitvinder nadat ik hem tijdens zijn opsluiting enkele malen kort telefonisch had gesproken. Martelingen vielen Pantone ten deel, medische behandelingen bleven achterwegen of werden halverwege afgebroken met als gevolg een zieke en zwakke Pantone zonder uitzicht op vrijlating. Dit omdat de spelers in dit proces - rechtbank, hospital, advocaten - elkaar de bal toespeelden en niets deden. Niets wilden doen. Men stond erbij en keek er naar. Amerika anno 2008. *Welcome to the real world* waar uitvinders worden opgesloten omdat ze iets hebben uitgevonden dat 'niet kan' en niet gewenst is...

De GEET reactor

Na diverse experimenten met het GEET systeem van Pantone die ik sinds 2005 heb gedaan, bleek dat deze uitvinding simpelweg

werkte. Ik kon met het GEET systeem aan de slag omdat Pantone in 1998 al de GEET plannen voor motoren tot 20 PK op internet heeft vrijgegeven voor iedereen die er mee wil experimenteren. Een nobel gebaar waar duizenden mensen inmiddels dankbaar gebruik van gemaakt hebben. Vanzelfsprekend heeft Pantone met het vrijgeven van deze gratis plannen niet het achterste van zijn tong laten zien. De gratis plannen zijn eigenlijk niets meer dan een *Proof of concept*. En het werkt, dat was een ding wat zeker is. Vandaar dat Pantone voor gek verklaard moest worden want dit kan natuurlijk niet. Een uitvinding zo simpel en zo eenvoudig toe te passen, nee dat kan niet. Die vent is gek. Dit willen we niet. Ik wel. Vandaar dat ik destijds voor 1000 dollar het hele pakket GEET plannen heb aangeschaft om te zien of ik daar wijzer van werd. En dat werd ik. Langzamerhand werd de werking van GEET voor mij duidelijker en begrijpelijker. In feite kun je stellen dat het GEET principe is gebaseerd op het natuurkundige principe van onweer en bliksem. Hete en koude luchtlagen zorgen voor donder en bliksem. Vooral dat laatste is in een GEET reactor van belang. Daarmee maak je plasma, de brandstof waar een GEET motor op loopt. Een GEET reactor maak je door een ijzeren pijp van een bepaalde afmeting in het bestaande uitlaatsysteem van een verbrandingsmotor te monteren. Beide pijpen

staan niet met elkaar in verbinding. Hete uitlaatgassen stromen bijvoorbeeld van boven naar beneden terwijl de alternatieve gassen door het vacuüm van de motor door de binnenste pijp in tegengestelde richting gezogen worden. Van beneden naar boven dus. Het resultaat van hete en koude lucht in tegengestelde richting is een ontlading van elektromagnetische energie door de wrijving van beide stromen. Een simpel natuurkundig principe zoals onweer en bliksem, gevangen in een paar ijzeren pijpen. In de natuur ontlaaft bliksem zich vanuit de wolken op de aarde, in een GEET reactor ontlaaft de elektromagnetische lading (bliksem) zich op de ijzeren pen die in de binnenste pijp zweeft. Je kunt de ijzeren pen als de aarde beschouwen terwijl de binnenste pijp als de wolken waaruit de lading zich op de pen ontlaaft.

Paul is vrij

Na jaren van experimenteren en bouwen van GEET motoren kon ik in maart 2008 dus serieus aan de slag met onderzoek naar GEET en aanverwante zaken. Op internet is er veel te vinden over GEET, maar ondanks de vele informatie kwam ik niet echt veel verder. Frustrerend was dat het contact met Pantone zeer lastig tot stand kwam daar hij in het Utah State Hospital zat. De eerste tijd verliep het contact met Paul via iemand die zijn belangen behartigde, echter verliep dit contact

zeer stroef. Het leek wel of de contactpersoon er alles aan deed om zo weinig mogelijk voor elkaar te krijgen waardoor ik begon te twifelen of dit de aangewezen persoon was om Pantone vrij te krijgen? Ik moest zien dat ik met iemand in contact kwam die Pantone vertrouwde, iemand uit zijn familie of zo. Deze wens kwam uit. Het was ergens in 2008 dat ik een telefoontje ontving van iemand uit Amsterdam die beweerde net zijn vriend David Pantone op bezoek te hebben gehad. Ik was stomverbaasd. 'Je bedoelt David Pantone, de zoon van GEET uitvinder Paul Pantone?', vroeg ik nog aan de beller. Inderdaad, die David. En die David zat op dat moment in Frankrijk en wilde graag me mij in contact komen. Hoe vreemd kan iets lopen. Op het ene moment krijg je nauwelijks informatie, op het andere moment logeert de zoon van de uitvinder bij je thuis. Afijn, al spoedig zaten we op één lijn en besloten actie te ondernemen om zijn vader vrij te krijgen. Dit resulteerde in een internet actie op www.geet.nl om geld in te zamelen om Paul Pantone vrij te krijgen uit het gekkenhuis. Eind 2008 werd deze actie wereldwijd gestart met als resultaat dat er begin 2009 genoeg geld ingezameld was om een goede advocaat in te huren die de zaak zou gaan bestuderen. Samen met David hadden we regelmatig contact met alle betrokken partijen en wisten als een van de weinigen hoe de vork ik de steel zat. Lastig als je weet wat er gebeurt en je mag niks zeggen. Nog even en dan zou Paul Pantone vrij zijn, althans daar gingen we vanuit. Toch duurde het even voordat het nieuws kwam. Ik weet nog hoe de telefoon ging en David vanuit Frankrijk het nieuws vertelde: mijn vader is vrij! De door ons gehuurde advocaat had Paul binnen no-time vrij. Paul Pantone is op 12 mei 2009 vrij gelaten uit het Utah State Hospital alwaar hij drie jaar lang onschuldig heeft vastgezeten. Paul is vrij, en daarmee is GEET vrij! Eindelijk gerechtigheid, eindelijk kan GEET verder in de wereld verspreid worden. En dat was ook Paul's ambitie want na een aantal weken om aan te sterken, ging de uitvinder weer snel aan het werk. Hij had immers een achterstand van 3,5 jaar en wilde dolgraag weer aan de slag. Interviews vielen hem ten deel, duizenden mensen feliciteerden hem nadat het nieuws van zijn vrijlating eind mei 2009 naar buiten gebracht werd. Vreugde alom en natuurlijk bij Paul. Zelden iemand gehoord die zo blij was...

Een jaar vol tegenslagen

Dat was 2009. Een jaar van goed nieuws,

DIF.TEC kan 'anders denken en werken' dan de meeste reguliere bedrijven en bereikt dit door haar mensen alleen datgene te laten doen waar men goed in is.

maar ook een jaar van slecht nieuws. Een jaar waarin GEET uitvinder Paul Pantone werd vrijgelaten, een jaar waarin de door de banken in scène gezette 'kredietcrisis' gestart werd. Het geld was op, althans dat werd ons wijsgemaakt maar ondertussen schuiven overheden met miljarden naar banken die bij overboeking reeds verdampt waren. Foetsie, weg. Opgelost in niks. Ga niet langs start, ontvang geen 20.000 gulden want alles is van de bank. Het geld was op. Zo ook bij de stichting. De bodem van de kassa was in zicht en er diende snel iets te gebeuren. Ondanks de zeer succesvolle 'Vrijdagmiddag GEET' tijdens de maanden mei en juni 2009 waar geïnteresseerden tegen een kleine donatie een live demonstratie GEET konden bijwonen, bleef de kassa akelig leeg. 2009 was een jaar vol tegenslagen. Niet alleen voor ons maar voor zo ongeveer iedereen, hebben wij begrepen. Wereldwijd was het geld op. Zo ook bij onze hoofdsponsor. De beloofde financiële hulp bleef uit, of beter gezegd: deze liet ons simpelweg stikken. Vandaar dat er ondanks verwoede pogingen om te redden wat er te redden viel, het bestuur van de stichting eind 2009 heeft moeten besluiten dat er niets anders op zat dan de stekker uit de stichting te trekken. Stichting Eco Lodge(ic) is niet meer. Helaas pindakaas maar de koek is op. Of ik teleurgesteld ben? Nee. Jammer vind ik het natuurlijk wel maar realistisch als ik ben, shit happens. Maar ondanks alles kunnen we terug kijken op een spannende periode. De plannen van de stichting over onder andere zelfvoorzienend en alternatief bouwen hebben hun weg gevonden. Dit uit de vele positieve reacties die ik de afgelopen jaren heb mogen ontvangen. Maar ook zijn

we trots op hetgeen we met GEET bereikt hebben. We hebben GEET in Nederland op de kaart gezet en Paul Pantone vrij gekregen. Tevens is er in 2009 een Nederlander als officiële GEET instructeur door Paul Pantone opgeleid om daarmee de Europese GEET Class te starten. Tijdens de European GEET Class leert de deelnemer alles over GEET Technologie, hoe dit toe te passen en ontvangt men een licentie die het recht geeft tot levenslang gebruik van GEET voor privé doeleinden. Ondanks de financiële tegenslagen en het beëindigen van de stichting, kijk ik terug op een bewogen periode waarin veel gebeurd is, waarin we veel hebben gerealiseerd. Echter is de koek op en om erger te voorkomen was het beter om de stekker uit de stichting te trekken. Het was niet leuk om te doen maar het was een wijs besluit. En ik? Wat ga ik nu doen? Stil zitten en door het raam naar buiten kijken? Nee dat niet. Uit ervaring weet ik dat dergelijke situaties afen toe nodig zijn om verder te kunnen. Uit chaos ontstaat orde. Zo ook nu.

Dutch Institute for Future Technologies

Tijdens het opheffen van de stichting en alle perikelen die daarbij komen kijken om het geheel op correcte wijze af te ronden, kreeg ik onverwacht een nieuwe mogelijkheid aangereikt. Of ik even op professionele wijze en met al mijn vakkennis een nieuw op te zetten instituut in het leven wilde roepen dat zich bezig zou gaan houden met de technologie van de toekomst... En daar heb ik eerlijk gezegd toch wel even over na moeten denken. Ik was tenslotte net bezig om de zaken van de stichting af te ronden en nu dit weer. Iets nieuws opzetten doe je niet zo maar eventjes tussen de bedrijven door, vooral niet daar GEET International Institute mij ook al gevraagd had om als adviseur voor hen werkzaam te blijven. Een functie die ik met plezier vervul, maar die gelukkig niet al mijn tijd in beslag neemt. Om kort te gaan heb ik onlangs besloten de uitdaging aan te nemen. De persoon die mij het aanbod deed is inmiddels mijn compagnon geworden, het ontwikkelingsplan is geschreven en momenteel zijn we druk doende met de voorbereidingen van het eerste wapenfeit van het nieuwe bedrijf DIF.TEC: de organisatie van de European GEET Classes die half april 2010 gestart zijn. DIF.TEC zal zich verder bezig gaan houden met onder andere onderzoek en ontwikkeling van schone en duurzame technologieën op het gebied van onder andere techniek, ge-

zondheid en wonen. Schonere motoren en zelfvoorzienend wonen/werken zijn slechts twee van de projecten waarin DIF.TEC een grote rol zal gaan spelen.

De naam DIF.TEC is een afkorting van 'Dutch Institute for Future Technologies'. Tevens staat de naam synoniem voor 'Different Technologies' daar DIF.TEC door 'anders te denken' ook in staat is 'andere technologieën' te produceren. Door op een andere manier naar problemen te kijken en *out of the box thinking* is DIF.TEC in staat oplossingen aan te dragen die normaal gesproken over het hoofd worden gezien vanwege 'hokjesdenken' en 'zo hebben we het altijd gedaan'. DIF.TEC kan 'anders denken en werken' dan de meeste reguliere bedrijven en bereikt dit door haar mensen alleen datgene te laten doen waar men goed in is. Ofwel, stimuleer en benut de gave van ieder mens op de juiste manier en wonderen geschieden.

DIF.TEC beschikt over gemotiveerde specialisten en voldoende kennis om diverse, in vele gevallen, baanbrekende projecten op te starten waarmee het mogelijk is om er in de nabije toekomst op basis van een win-win situatie voor mens en milieu voordeel uit te halen. DIF.TEC staat voor nieuw, schoon, innovatief en creatief denken. Met de juiste

De regering jat ons geld en geeft dat aan de banken en de meeste mensen slikken de farmaceutische aandeelhouders stinkend rijk omdat men vergeten is dat de meeste geneesmiddelen gewoon in je tuin kunnen groeien.

mensen op de juiste plek is DIF.TEC een bedrijf dat ook de oplossing voor andere bedrijven kan aandragen. Door samen te werken en informatie en kennis uit te wisselen is het mogelijk om een nieuwe samenleving op te zetten die gebaseerd is op samenwerken, duurzaamheid en schone technologie. Een ideologie waar DIF.TEC zich volledig in kan vinden. Vandaar dat de bedrijfsfilosofie van DIF.TEC gebaseerd is op de wijze woorden van Mahatma Gandhi: *'Be the change you want to see in the world...'* DIF.TEC zal een voorbeeld zijn van hoe het anders kan door simpelweg anders te denken en de verandering te willen zijn die DIF.TEC in de wereld wil zien. Doe wat je zegt in plaats van er over te praten. *Walk the talk...*

SAMEN-werken is de enige weg

Rest mij nog een ding te doen. Langs deze weg wil ik als ex-voorzitter van de stichting Eco Lodge(ic) iedereen, maar dan ook werkelijk iedereen bedanken die op welke wijze dan ook een bijdrage geleverd heeft aan de totstandkoming van de stichting en de jaren die er op volgden. Ik hoop dat men begrijpt dat alles wat wij de afgelopen jaren hebben mogen ontvangen aan donaties, materiaal en hulp op welke wijze dan ook, hebben bijgedragen aan hetgeen we tot eind 2009 bereikt hebben. Ook hoop ik dat iedereen die een bijdrage geleverd heeft aan de stichting, beseft dat men trots op zichzelf mag zijn daar men een bijdrage heeft geleverd aan een betere wereld. Ik heb Paul Pantone niet vrij gekregen, dat hebben wij SAMEN gedaan. Gelukkig komen steeds meer mensen tot het besef dat we de toekomst alleen in kunnen gaan als we SAMEN gaan werken. Zoals het nu gaat, kan het niet verder. Dat is iets dat zeker is. Het systeem waarin we nu leven staat op het punt van instorten. De regering jat ons geld en geeft dat aan de banken en de meeste mensen slikken de farmaceutische aandeelhouders stinkend rijk omdat men vergeten is dat de meeste geneesmiddelen gewoon in je tuin kunnen groeien. Hoe stom kunnen we zijn? En geld heb je in principe ook niet nodig getuige het systeem van Hank Monroby (www.cmn-lcc-international.com). We hebben alles wat we nodig hebben maar toch werken we ons elke dag uit de naad om..., ja waarom en waarvoor eigenlijk? Voor nog meer luxe, een nog grotere auto, om nog meer belasting te kunnen betalen waarmee we het compleet uit de hand gelopen systeem in stand houden. Ter ere van wat en ten koste van wat?

Iedereen is ziek, zwak of misselijk of mankeert wel wat. Westerse landbouwgronden zijn energetisch uitgeput en leveren amper voeding maar slechts vulling dat met vrachtwagenladingen in de buurtsuper wordt gedumpt. Nee, de westerse mens is van Natuur los geraakt. We zijn het spoor compleet bijster door de wirwar van reclame en televisie. Hoogste tijd voor verandering. Een verandering die veel mensen onbewust aan voelen komen. En of dat nou met 2012 te maken heeft of met de huidige crisis die de mensen dwingt na te denken, ik weet het niet maar weet wel dat er steeds meer mensen voelen dat SAMEN-werken de enige weg is om te gaan. Anders kan het niet. Als individu redden we het niet, als soort misschien wel. Daarom moeten we SAMEN gaan werken voor het te laat is. Met de oprichting van DIF.TEC wil ik samen met mijn compagnon er zorg voor dragen dat oude, vergeten kennis weer terug komt bij diegene waar het voor bedoeld was. Bij de mensen zelf. Nicola Tesla bouwde tussen 1907 en 1917 aan zijn Wardencllyffe Tower. Met deze uitvinding was Tesla in staat om iedereen overal ter wereld altijd van draadloze energie te voorzien. Gratis wel te verstaan. Helaas kon financier J.P. Morgan er geen meter op plaatsen (lees: geen geld aan verdienen) en werd Tesla's toren uiteindelijk gesloopt. Of wat de denken van Raymond Royal Rife. Hij vond in 1929 een methode uit om kanker te genezen, maar waar tot op heden amper iets mee gedaan wordt. Allemaal zaken die ons al sinds jaar en dag onthouden worden en liggen te wachten op herontdekking. Juist ja, op herontdekking want alles is al een keer ontdekt of uitgevonden. Er is niets nieuws onder de zon, de geschiedenis herhaalt zich. We zijn al teveel vergeten dus tijd om te herinneren is NU. Op het moment dat er iemand met een vergeten uitvinding aan de slag gaat, het bouwt en kan laten zien dat het werkt, pas dan wordt het geloofd. Zien is immers geloven. Dat hebben we gezien tijdens de Vrijdagmiddag GEET. Toen konden mensen met eigen ogen zien hoe en dat de GEET werkt. Zien is geloven, zo werkt dat nu eenmaal. Vandaar dat wij hopen dat wij u in de nabije toekomst nog veel mogen laten zien. Wij willen laten zien dat het anders kan, wij willen u helpen herinneren. Wij zijn er klaar voor. ◀

Meer informatie is te vinden op www.geet.nl en www.diftec.nl